

Miloud



Miloud Yahia

29 januari 1947 - 17 augustus 2024

Vorige zaterdag wierp je je laatste blik,
zuchtte je je laatste adem, vertrok je in alle rust.
Je vertrekt bij de ene om bij de andere thuis te komen...

Marie-Thérèse Breyne †
Je echtgenote

Laïla
Yasmine †
Brahim † en Marianne
Je kinderen

En je lieve kleinkinderen Alexander en Maya Van Beethoven, Tobin en Ibe Yahia

Op maandag 26 augustus nemen we samen afscheid van Miloud in Wijnegem.
Een korte ceremonie in rouwcentrum Peeraer start om 14 u.
en wordt gevolgd door een gezellig samenzijn in Volkscafé De Vroege Morgen vanaf 15 u.
Iedereen is welkom, want iedereen was altijd welkom.

Peeraer: Turnhoutsebaan 444, 2110 Wijnegem of www.peeraer-wijnegem.be
De Vroege Morgen: Turnhoutsebaan 268, 2110 Wijnegem
Laïla Yahia: Bergenstraat 22, 2110 Wijnegem